

NIEUWSBRIEF

Maart 2021, Nieuwsbrief

Beste ouders/verzorgers,

In de vorige Nieuwsbrief deelde ik de blijdschap van het team over onze eerste weken fysiek onderwijs. Wat genieten wij weer van het onderwijs!

Eind vorige week hoorden we echter van een positieve besmetting in groep 3-4, zit deze groep al enkele dagen in quarantaine en heeft juf Dilia ook een positieve testuitslag ontvangen. We hopen dat de gevolgen voor alle betrokkenen zo klein mogelijk blijven.

We merken hiermee dat situaties heel snel kunnen veranderen. Dat maakt deze periode lastig voor zowel kinderen, ouders als school. We zijn blij met het begrip, en ook de vele positieve reacties, die wij van uw kant ontvangen.

Op weg naar Pasen

In de hectiek van corona en de gevolgen hiervan wordt Pasen soms naar de achtergrond gedrukt. Ik merk het in mijn persoonlijke leven. Besmetting in school, contact ouders en GGD, regelingetjes, enz. Dit betekent soms ook dat er ook in de avonduren of 's ochtends vroeg al iets de aandacht vraagt. Meestal probeer ik dit te voorkomen, maar in deze periode lukt dat niet altijd.



“Vrede laat ik u, Mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.” Johannes 14:27

Vanmorgen kwam deze tekst weer boven. Wat mij vanmorgen vooral raakte is dat Jezus de vrede op een andere manier geeft dan de wereld. Om iets geregeld te krijgen en weer rust te ontvangen moet ik mijn handen vullen. Ik moet de GGD moet ik bellen. Mijn *handen* moeten de telefoon pakken. Om op de fiets naar mijn werk te komen, zet ik mijn benen in beweging en

omknellen mijn *handen* het stuur voor richting. Steeds zijn mijn *handen* gevuld en houden ze iets vast.

Wanneer wij in de wereld iets willen bereiken vraagt dat inspanning en inzet. Rondom Pasen worden we opnieuw bewust dat het bij de vrede van Jezus andersom werkt. Jezus gaat de weg (voor ons), Jezus kiest voor lijden (voor ons), Jezus kiest voor sterven (voor ons). De vrede met God zit gelukkig ook niet in mijn *handen* en mijn inzet, maar ligt juist in Zijn doorboorde *handen* en Zijn inzet. Die wetenschap helpt mij om op momenten mijn *handen* weer leeg te maken. Aan God vertellen wat mij bezig houdt, zodat er ruimte ontstaat om mijn *handen* open te doen. Open *handen* kunnen weer ontvangen. In dit geval Zijn rust en Zijn vrede, ook als de omstandigheden niet veranderen.

Ontwikkel- en voortgangsgesprekken

Voor de groepen 3 t/m 8 worden de digitale gesprekken gehouden van woensdag 17 t/m woensdag 24 maart. Maandag 15-03 heeft u een handreiking ontvangen voor Ouderportaal. U ontvangt deze nogmaals als bijlage.

Vakantierooster 2021-2022

Hierbij ontvangt u nogmaals het vakantierooster.

Herfstvakantie	25 t/m 29 oktober 2021
Paardenmarkt Hedel	8 november 2021
Kerstvakantie	27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie	28 februari t/m 4 maart 2022
Paasvakantie	15 t/m 18 april 2022
Meivakantie	25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart	26 t/m 27 mei 2022
Pinksteren	6 juni 2022
Zomervakantie	25 juli t/m 2 september 2022

Aan deze vakanties worden nog studiedagen voor de leerkrachten toegevoegd. Dit overzicht ontvangt u aan het einde van dit schooljaar.

Hartelijke groet,

Namens het team
Bas van Ballegooijen

Belangrijke data:

- Woensdag 17 maart t/m woensdag 24 maart
Digitale voortgangs- en adviesgesprekken groep 3 t/m 8
- Vrijdag 19 maart
Pannenkoekendag vervalt
- Maandag 22 en donderdag 25 maart
Filmmomenten school- en promofilm De Zaaier
- Dinsdag 23 maart
Studiedag vervalt, kinderen komen gewoon naar school!
- Donderdag 1 april
Paasviering in de klassen
- Vrijdag 2 t/m maandag 5 april
Paasvakantie
- Donderdag 15 april
Inloopmiddag vervalt

