



school met de Bijbel

de Zaaier

## NIEUWSBRIEF

### **ADVENT**

*'Waakt dan!'*

*Mattheüs 24 vers 42a*

Mocht u twijfelen of u wel de juiste nieuwsbrief voor u heeft, dan kan ik u geruststellen; u heeft inderdaad de nieuwsbrief van de maand januari voor u. Maar die titel dan, zult u zeggen, dat gaat over Kerst?! Dat klopt in zekere zin, maar nu ik toch uw aandacht heb, wil ik u vragen rustig verder te lezen... Waarschijnlijk bedoelde u met de opmerking 'dat gaat toch over Kerst' iets van; dat ligt inmiddels achter ons. Inderdaad, de adventsperiode en de kerstdagen zijn voorbij. Ik had boven het stukje ook 'wachten' kunnen schrijven, maar dat zou waarschijnlijk minder uw aandacht hebben getrokken. Toch wil ik het met u over 'wachten' hebben. Wachten is iets dat we in onze gejaagde samenleving helemaal zijn afgeleerd. We beleven ieder moment waarop we gestopt worden, stil moeten zijn en wachten als vervelend. Denk maar aan de files op de snelwegen, of de computer die traag is. We zijn ongeduldig. Wachten is verspilde tijd. 'Er zijn nog vier wachtenden voor u' vinden we een verschrikking. Dan proberen we het straks wel weer. Als we maar niet hoeven te wachten. Dat geldt op alle terreinen van het leven: het verkeer moet sneller, het bedrijf effectiever, in de opvoeding (en het onderwijs!) gunnen we onze kinderen geen tijd meer om zelf keuzes te leren maken. Toch is wachten iets dat zijn wortels heeft in de Bijbel. Het komt veelvuldig voor. Ik noem enkele plaatsen; in Genesis 49 waar Jakob zijn zonen voor de laatste keer toespreekt, en ook in een aantal Psalmen wordt er gesproken over wachten. Ook in het Nieuwe Testament komt wachten voor; Lukas 12, Romeinen 8, Hebreëen 10 en 11. Het gaat steeds om verschillende soorten van (ver)wachten. Met de kinderen hebben we in de maand december toegeleefd naar het Kerstfeest! Die periode van toeleven naar Kerst is een tijd van wachten en verwachten. De verwachting en invulling van Gods belofte, dat Hij Zijn Zoon zou zenden. Hoewel we de kerstspullen weer hebben opgeborgen en de tijd van advent en kerst 2022 voorbij is, verwachten we nogmaals de komst van Jezus; Zijn wederkomst!



Dit (ver)wachten is niet iets voor een bepaalde maand, maar iets voor het hele jaar. Voor heel 2023 en voor de tijd daarna, als die er komt. Een verwachting waar we met de kinderen op school het hele jaar door over mogen spreken! Onze hoop is daarbij gebaseerd op de beloften van God die in de geschiedenis al zijn vervuld. Daardoor hebben we moed om ook dat grootste en laatste te verwachten. God heeft gehandeld en Zijn Zoon gezonden. Maar het laatste staat nog uit. Daar mogen we geduldig op wachten!

Wouter van Toor

## **Welkom**

Na de kerstvakantie hebben we weer nieuwe kinderen mogen welkom heten op de Zaaier! Zo zijn in groep 1/2 Sam Booij, Lois van Hees en Julia Vos erbij gekomen. En in groep 3/4 is Nick Vos ingestroomd. Fijn dat jullie er zijn en we wensen jullie een heel fijne basisschooltijd toe!

## **Vreugde en verdriet**

Voor de kerstvakantie kregen we het mooie bericht van de zwangerschap van juf Lydia! We feliciteren de juf en haar gezin van harte en wensen haar een goede zwangerschap toe.

## **Groepsbezetting groep 5/6**

Juf Christiane is met ingang van de kerstvakantie met zwangerschapsverlof gegaan. Tijdens haar verlof zal de juf op de maandagen worden vervangen door juf Rianne en op de dinsdagen vanaf eind januari door juf Ellen Nijhoff. Fijn dat zij met elkaar de verlofperiode van juf Christiane willen invullen! Juf Ellen heeft in het verleden al op De Zaaier gewerkt, dus zij is al enigszins vertrouwd met de school. Zij stelt zich hieronder aan u voor. Omdat juf Ellen vanaf eind januari beschikbaar is, zal juf Wijtske den Braber de eerste drie dinsdagen in januari voor de groep staan.

## **Even voorstellen...**

*Er is mij gevraagd of ik mezelf wil voorstellen in de nieuwsbrief, aangezien ik eind januari elke dinsdag in groep 5/6 les hoop te geven. Natuurlijk wil ik dat.*

*Ik ben Ellen Nijhoff-Pippel. Ik ben getrouwd met Jacco en samen hebben we vijf kinderen mogen krijgen. We wonen naast ons bouwbedrijf in Waardenburg.*

*Na het behalen van mijn diploma in 2009 ben ik destijds op De Zaaier begonnen in groep 0/1/2. Ik heb hier met veel plezier gewerkt in verschillende groepen.*

*Toen ons derde kind zich aandiende ben ik gestopt met werken om mezelf volledig op ons gezin te kunnen richten.*

*Naast de zorg voor mijn gezin geniet ik ervan om buiten bezig te zijn in mijn kleine moestuin of om te koken en te bakken.*

*Nu onze kinderen wat ouder worden leek het me erg leuk om weer aan de slag te gaan in het onderwijs.*

*Wat is het fijn dat er ruimte bleek op De Zaaier, een voor mij vertrouwde omgeving, om het werk in het onderwijs weer op te kunnen pakken.*

*Ik hoop dat ik weer fijne herinneringen mag gaan maken samen met de kinderen van deze school.*

*Graag tot ziens!*



## **Aanmelden Voorschool**



SCKBommelerwaard

Er is op de Voorschool voldoende ruimte voor nieuwe kinderen! Kinderen vanaf 2 jaar zijn van harte welkom om op een leuke en leerzame manier een goede opstap te maken naar de basisschool. Heeft u kinderen in deze leeftijd en overweegt u de Voorschool neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met de teamleidster, Arina Struijk ([a.struijk@pcbdebron.nl](mailto:a.struijk@pcbdebron.nl)). Kent u gezinnen in uw omgeving voor wie de Voorschool ook interessant zou kunnen zijn, wilt u hen dan op dit stukje en de flyer verderop in deze nieuwsbrief wijzen.

### **Schoolorkest (groep 5 t/m 8)**

Hieronder een bericht van muziekvereniging DES en muziekdocent juf Gera.

*Na het succes van vorig schooljaar hebben de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 ook dit schooljaar weer de kans om zelf muziek te maken op een echt instrument.*

*In een samenwerking tussen De Zaaier en Muziekvereniging DES kunnen zij gaan spelen op:*

*Bugel (blaasinstrument – koper)*

*Trompet (blaasinstrument – koper)*

*Saxofoon (blaasinstrument – kunststof)*

*Xylofoon (slagwerk – kunststof)*

*Snaredrum (slagwerk – kleine trom)*

*Op vrijdagmiddag 13 januari komt DES langs om samen met Juf Gera de instrumenten te presenteren. Na deze kennismakingsles krijgen de kinderen een briefje uitgereikt waarmee zij zich kunnen opgeven voor het schoolorkest en kunnen zij ook aangeven op welk instrument zij zouden willen gaan spelen. Dit briefje moet uiterlijk 27 januari op school zijn ingeleverd.*

*Op woensdag 1 februari starten de orkestlessen. Inloop vanaf 13.45 uur, start om 14.00 uur. De lessen duren een uur, dus tot 15.00 uur.*

*Woensdagavond 29 maart zullen de schoolmuzikanten om 18.45 uur ondersteund door enkele muzikanten van DES een mooi slotconcert geven.*

*Een mooie afsluiting van het project. Mochten de kinderen daarna interesse hebben, dan kunnen zij verdergaan met muziekles via de muziekschool van DES.*

Voor wie en wat:

- Kinderen van groep 5 tot en met 8
- Kinderen leren tijdens de lessen de grondbeginselen van een instrument en ervaren het samenspelen als orkest!
- Kinderen gaan thuis oefenen met het instrument en de muziek
- Kinderen ontvangen een instrument in bruikleen
- Er zijn geen kosten verbonden aan deelname

Met muzikale groet

Remco de Haan

Voorzitter DES



## Belangrijke data

Januari		
vrijdag	20	Sluiting Ouderportaal ParnasSys (t/m 13 februari)
maandag	23	Start afname LOVS-toetsen groep 3 t/m 8 (t/m 3 februari)
Februari		
maandag	06	Start afname Leestoetsen groep 3
woensdag	15	Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 Adviesgesprekken VO groep 8
donderdag	16	Rapport mee
maandag	20	Voorjaarsvakantie (t/m vrijdag 24 februari)
Maart		
maandag	06	Studiedag (kinderen zijn deze dag vrij)

# Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard

Vanaf 2 jaar mag je kind naar de Voorschool. Dat is niet alleen leuk en leerzaam, maar ook een goede opstap naar de basisschool. Spelenderwijs leert je kind om samen te spelen, te delen en om te gaan met leeftijdsgenootjes. We bieden leerzaam spel aan vanuit de interesse van je peuter. Als ouder krijg je inzicht in de ontwikkeling van je peuter.

**Kom snel eens kijken!**  
Onze locaties zijn geopend in de ochtend.

**Meer informatie?**  
Arina Struijk, teamleidster  
[a.struijk@pcbdebron.nl](mailto:a.struijk@pcbdebron.nl)

**De SCKB is een Christelijke Voorschool.**  
Vanuit Bijbels principe willen wij voor elkaar zorgen, de kinderen en de ouders een veilig gevoel geven en gaan wij als medewerkers liefdevol en professioneel met de kinderen om.

**Iedereen is welkom op onze Voorschool.**  
Op onze Voorscholen werken we samen met de basisscholen waarin wij gevestigd zijn. Ook geven wij, indien nodig, VVE-ondersteuning. We zijn een kleinschalige stichting waardoor er veel persoonlijke aandacht en begeleiding is voor ieder kind.



SCKBommelerwaard



Gelderland-Zuid

## **Pesten en plagen**

*Bijdrage, Ilse van Wijk, GGD Gelderland-Zuid.*

**Als ouder kun je met pesten te maken krijgen. Misschien wordt jouw kind gepest of pest jouw kind iemand anders. Het kan ook zo zijn dat pesten voorkomt op de school van je kind en dat jouw kind het moeilijk vindt om hier mee om te gaan. Kinderen kunnen elkaar ook plagen. Wat is het verschil tussen plagen en pesten?**

### **Plagen**

Bij plagen zijn de kinderen gelijkwaardig aan elkaar. Soms plaagt de één, soms plaagt de ander. Meestal is het een enkele keer. Het gebeurt in elk geval niet regelmatig en het is onderling onschuldig gedrag. Zo leren ze met conflicten om te gaan, zonder dat iemand zich echt bedreigd voelt of er blijvende schade van heeft.

### **Pesten**

Bij pesten is er wél sprake van ongelijkheid tussen kinderen. Er is steeds één kind dat sterker is en wint en één kind dat zwakker is en verliest. Het gepeste kind voelt zich bedreigd, eenzaam en verdrietig. Pesten kan zich voordoen in de vorm van slaan, schoppen, buitensluiten, uitschelden, vernederen, kleineren, achtervolgen, en het stelen en vernielen van spullen. Vaak is er een groepje kinderen dat meedoet met de pestkop. Dit zijn de meelopers.

### **Wat kun je als ouder doen?**

- Wacht niet te lang af. Als het pesten al lang aan de gang is, zijn de problemen moeilijker op te lossen.
- Als je kind gepest wordt, heeft het veel steun nodig. Benoem de gevoelens van je kind en kijk hoe je je kind kunt helpen.
- Praat met iemand op de plek waar het pesten plaatsvindt. Bijvoorbeeld de leerkracht of de vaste coördinator van het pestbeleid op school (dit kan de vertrouwenspersoon zijn). Of de trainer van de sportclub.

### **Weerbaarheid**

Om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van pesten is het belangrijk dat ze weerbaar zijn. Ook het zelfvertrouwen en het zelfbeeld spelen een belangrijke rol. Als ouder kun je deze eigenschappen versterken:

- Geef je kind voldoende aandacht, laat merken dat het belangrijk is en geef complimenten als het iets goed doet.
- Breng je kind ook in situaties waarin het leert omgaan met andere kinderen.
- Een cursus zelfverdediging of een weerbaarheidstraining is ook een mogelijkheid.

In dit filmpje geeft Fiona uitleg over wat je kunt doen als je kind gepest wordt. Of als jouw kind de pester is; <https://youtu.be/OoWOq3KIqiI> Bron: Opvoedinformatie Nederland

Meer informatie over pesten, gepest worden, gevolgen van pesten en hoe je je kind kunt helpen vind je op [onze website bij Jeugd en Opvoeden](#).

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Neem gerust contact met mij op. Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind.

Bellen of mailen voor een afspraak kan ook.

Telefoon: 06-21237731

E-mail: [ilsevanwijk@ggd gelderlandzuid.nl](mailto:ilsevanwijk@ggd gelderlandzuid.nl)