

NIEUWSBRIEF

Licht in de duisternis

'Ik ben het Licht der wereld.'

Johannes 8 vers 12

De dagen worden korter; 's ochtends is het later licht en 's avonds is het weer eerder donker. En ook de temperatuur heeft een stapje teruggedaan. De winterkleden zijn weer tevoorschijn gehaald en de verwarming springt weer aan.

Ook in de wereld is het weer wat donkerder geworden; de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is naar de achtergrond geschoven door de oorlog die begin oktober tussen Israël en Hamas ontbrandde. Mensen staan elkaar naar het leven en ieder voor zich meent het recht aan zijn zijde te hebben. Onderlinge relaties tussen landen en tussen mensen onderling verharden en verkillen. De macht van het kwaad laat zich steeds meer gelden en verstopt zich steeds minder. Dit laatste is ook te merken aan de aandacht die er is voor bijvoorbeeld Halloween; steeds meer kinderen, jongeren, maar ook volwassenen houden zich bezig met dit duistere 'feest'. Het blijft voor mij verbazingwekkend hoe het aandacht geven aan dood en duistere machten als een 'feest' kan worden ervaren.

Tegenover alle duisternis die we om ons heen zien - ver weg of (heel) dichtbij - mag er een boodschap van hoop zijn! Op school mag het Evangelie van Jezus Christus klinken, waarin Jezus van Zichzelf zegt: 'Ik ben het Licht van de wereld!' U kent vast wel het spreekwoord dat gaat over de dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Zo staat de duisternis in de Bijbel vaak symbool voor het kwade. De belangrijkste functie van licht is, dat het de duisternis verdrijft. Dat is ook de betekenis van Jezus als Licht van de wereld. Hij is als hét Licht in de wereld gekomen om de duisternis te verdrijven. Hij heeft dit gedaan door Zelf in de duisternis onder te gaan, door te sterven aan het kruis. Hij betaalde de prijs om ons mensen in het licht te kunnen brengen. Hij heeft de macht van de duisternis overwonnen; Hij stond op uit het graf! We hoeven niet in de duisternis te blijven, maar mogen het Licht hebben. Laten we in dat Licht gaan staan. Want als Jezus zegt: 'Ik ben het Licht van de wereld', dan zegt Hij direct daarna: 'wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.'

Ik ben dankbaar om te merken dat die boodschap van Licht op de Zaaier klinkt. Het licht van de Heere Jezus Christus mag worden verspreid door kinderen te laten delen in een boodschap van hoop, troost, geborgenheid en vertrouwen. Dat geeft een toekomst vol van hoop!



Dankdag | woensdag 1 november

Op woensdag 1 november is het Dankdag. Een dag waarop we met de kinderen extra stil willen staan bij al het goede dat de Heere ons geeft en waarvoor we Hem willen danken.

Dankdagviering

We gaan die ochtend met alle kinderen naar de kerk tegenover de school om daar om 10.00 uur de viering bij te wonen. Het thema van de dienst is 'Waar kijk je naar?'. U bent als ouders van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Het zou fijn zijn als u tussen de kinderen plaats wilt nemen. We zien uit naar een goede en gezegende viering. Nodigt u gerust ook andere mensen in uw omgeving uit!

Voedselbank

We willen graag ook een praktische invulling geven aan het thema 'dankbaarheid' door mee te doen met een actie voor de Voedselbank. Voor in de kerk zullen kratten staan, waar de kinderen bij binnenkomst iets in mogen doen. Hierbij kunt u denken aan (langer) houdbare levensmiddelen, zoals bijvoorbeeld macaroni, maar ook een blik soep zal gewaardeerd worden.

Na afloop van de dienst krijgen de kinderen een kleine attentie van evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente.

Koffiedrinken

De viering duurt ongeveer een uur en na afloop bent u van harte welkom in de hal van de school om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten!



Geboorte

Op 13 oktober werd Laurens Quik geboren! Laurens is het broertje van Sifra (groep 1/2) en Mary (groep 3/4). We feliciteren de familie Quik van harte met de gezinsuitbreiding!

Personeel

We zijn samen met juf Dilia dankbaar dat zij na de herfstvakantie voorzichtig aan het lesgeven weer heeft kunnen oppakken! Zij is gestart met de ochtenden. Fijn dat juf Elsemieke op enkele middagen wil bijspringen!

Juf Lydia keert begin november voor een deel terug van haar verlof; zij zal op de vrijdag weer gaan lesgeven aan groep 3/4. Dit deed tot nu toe juf Elsemieke, maar zij zal op vrijdag weer gaan lesgeven aan groep 1/2. We bedanken juf Daniëlle voor het extra werken op de vrijdagen vanaf de zomervakantie!

Juf Lydia zal haar werkzaamheden als Intern Begeleider nog niet oppakken; hiervoor neemt zij nog ouderschapsverlof op. Juf Els – die juf Lydia momenteel al vervangt – zal dit verlof invullen. Heel fijn dat ze dit wil doen!

Nationaal Schoolontbijt



In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt van 6 tot 10 november schuiven kinderen in heel Nederland op school aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten. Dinsdag 7 november zal het Nationaal Schoolontbijt op de Zaaier zijn. Bij deze nieuwsbrief heeft u ook een aparte informatiebrief over het Nationaal Schoolontbijt ontvangen. Let op: in de brief wordt gevraagd of u uw kind de vier B's (bord, beker, bestek, bakje) wilt meegeven. Dit hoeft niet; de school zal hiervoor zorgen.

Parro

Absent melden



Vanaf nu kunt u een ziekmelding of bezoek aan de (tand)arts doorgeven via Parro. Via het hoofdscherm 'Groepen' drukt u eenvoudig op de actie 'Absentie melden'. De melding komt rechtstreeks bij de leerkracht van uw kind terecht. U hoeft voor een dergelijke melding dus niet meer naar school te bellen. Het zou fijn zijn als u deze route zou gebruiken!

Privacy-voorkeuren

Een heel aantal ouders heeft de privacy-voorkeuren van hun kind geactualiseerd. Fijn! Bij een aantal kinderen zien wij in het systeem nog staan 'geen voorkeur aangegeven'. Mocht deze melding bij de naam van uw kind staan, wilt u dan als nog aangeven of u wel/geen toestemming geeft om beeldmateriaal van uw kind voor schooldoeleinden te laten gebruiken.

Ouderbijdrage 2023-2024

Voor het einde van de maand oktober ontvangt u een brief in verband met de inning van de vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar. Vanuit deze bijdrage betalen wij de extraatjes voor de leerlingen bij diverse activiteiten en festiviteiten. De middelen komen dus volledig ten goede aan de kinderen. De hoogte van de bijdrage is €20,- per kind. In de brief zal een betaallink en QR-code worden opgenomen, wat het betalen gemakkelijk maakt.

Leerlingenraad 2023-2024

Dit schooljaar bestaat de Leerlingenraad uit de volgende kinderen: uit groep 6 zijn dit David en Suus, uit groep 7 Boas en Laurie en vanuit groep nemen Emmelie en Mirthe deel. Zij vertegenwoordigen de kinderen van hun groep in de raad en overleggen meerdere keren in het schooljaar met de directie. Er wordt samen gesproken over wat er goed gaat op school en of er dingen zijn die misschien nog beter kunnen en welke ideeën de kinderen daarbij hebben.



Vacature directeur

Er is inmiddels een nieuwe sollicitatieperiode opgestart in de zoektocht naar een nieuwe directeur. Onlangs is er een filmpje opgenomen om de vacature nog meer onder de aandacht te brengen van mogelijk geïnteresseerden. U vindt dit [filmpje](#) op de website van de SCOB. Kent u mensen in uw omgeving voor wie de vacature mogelijk interessant kan zijn, wilt u diegene dan doorverwijzen naar de website! Alvast hartelijk bedankt!



Wij zoeken een nieuwe directeur!

Bedankt! – namens Kom over en help

De week voor de herfstvakantie was u in de gelegenheid om kleding die niet meer werd gedragen, op school in te leveren voor de stichting 'Kom over en help'. Maar liefst 25(!) zaken met kleding zijn er ingeleverd. Namens de stichting heel hartelijk bedankt!

Extra informatiebrieven

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook twee extra informatiebrieven:

- Informatiebrief Nationaal Schoolontbijt
- Informatie van MareZorg Familieondersteuning

Vanuit de Medezeggenschapsraad

Met regelmaat vergadert de Medezeggenschapsraad (MR) waarbij tijdens een deel van de vergadering ook de directie aanschuift. Namens de ouders zitten mevrouw Karin Grandia en mevrouw Jannemarie Quik in de MR, en namens het personeel juf Christiane en juf Rianne. Hieronder een korte terugblik namens de MR op de vergadering van eind september.

De eerste MR-vergadering van dit schooljaar hebben we met elkaar nagedacht over verschillende onderwerpen, waar we u graag van op de hoogte houden. Wat betreft de financiën; de school is op dit moment financieel gezond. Daar zijn we blij mee!

We hebben [het MR-jaarverslag](#) van het afgelopen jaar besproken, u kunt deze vinden op onze website. Met elkaar hebben we nagedacht over het nieuwe jaarplan van de MR en besproken waar ons accent dit schooljaar op ligt. We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken weten bij de school en vragen daarom gericht aandacht voor het gebruik van Parro voor updates over het reilen en zeilen in de klas. Als u input heeft voor de MR; laat het ons gerust weten (mr@dezaaijrhedel.nl)!

Vanuit de Voorschool

Binnen het schoolgebouw wordt er peuteropvang aangeboden voor kinderen vanaf 2 jaar. Op dit moment doen juf Mariët en juf Hetty de Voorschool. De doelstelling van de voorschool is het bieden van mogelijkheden om te spelen, te ontwikkelen en kinderen van 2 tot 4 jaar te ontmoeten binnen een herkenbare, christelijke identiteitsgebonden omgeving. Hieronder enkele foto's.



Belangrijke data november en december

November		
woensdag	01	Dankdag
maandag	06	Hedelse Paardenmarkt (school is deze dag dicht)
dinsdag	07	Nationaal Schoolontbijt
December		
vrijdag	01	Sinterklaasfeest
donderdag	21	Kerstviering ('s avonds)
		Groep 1/2 's middags vrij
vrijdag	22	School van 10.00 tot 12.00 uur
maandag	25	Kerstvakantie (tot en met vrijdag 5 januari)